

Dries Mertens: “Ik wil jonge spelers begeleiden, want geld kan heel snel op zijn”

05/06/2021 om 11:30



© 2021 BNN

Voor interviews haalt hij doorgaans zijn neus op, maar voor ons financieel dossier wilde Dries Mertens graag een uitzondering maken. Met één duidelijke boodschap: “Als jonge spelers bij me langskomen voor financieel advies, probeer ik hen altijd te helpen. Je wenst het niemand toe dat hij na zijn carrière in de problemen komt.”

LEES OOK. EXCLUSIEF ONDERZOEK. Hoeveel verdienen de Rode Duivels? Hoeveel belastingen betalen ze daarop? En welke extraatjes krijgen ze zoal?

Van wie heb jij het meest geleerd over hoe je met geld moet omgaan toen je een profcontract tekende?

“Ik heb eigenlijk geluk gehad dat ik iets later goed geld ben beginnen te verdienen. Omdat je dan als jongere toch nog een normalere situatie hebt. Ik zat eerst bij de beloften van AA Gent met slechts 150 euro per maand. Pas op mijn 21ste heb ik mijn eerste profcontract getekend. Maar van mijn ouders heb ik sowieso het meest geleerd. Toen ik mijn eerste loon kreeg bij de Nederlandse tweedeklasser AGOVV, zeiden ze meteen: *Probeer wat te sparen*. Niet makkelijk. Je gaat je eerste loon meteen opdoen aan stomme dingen, zoals kleren, feestjes, schoenen. Ach, dat is ook normaal.”

Hoe heb je het daarna aangepakt?

“Met mijn makelaar Stijn Francis ben ik alles op een rijtje gaan zetten: *Hoeveel staat er op de rekening? Heb je een huis kunnen kopen? Heb je geld kunnen beleggen?* En zo ben ik bij Accuro, een gespecialiseerde beleggingsonderneming, beland. Dankzij hen heb ik de microbe te pakken. Wekelijks hang ik aan de lijn – dat wordt zelfs verplicht – om mijn beleggingen te bespreken, waarbij er ook input van mij gevraagd wordt. Ik lees nu puur uit interesse financiële boeken en kranten om op de hoogte te blijven. En dan te bedenken dat ik vroeger op school nooit geïnteresseerd was in economie.”

Jij bent zelf dus goed terechtgekomen. Maar vind je dat er meer financiële begeleiding nodig is voor jonge spelers?

“Zeker, dat is een taak voor de manager. Hij moet de speler helpen. En ook al kent hij niet alles van het financiële aspect, dan moet hij de speler doorsturen naar een specialist.”

Wordt er in de kleedkamer van de Rode Duivels veel over geld gepraat?

“Nee, ik hou daar persoonlijk ook niet zo van. Maar ik wil spelers wel helpen als ze iets zoeken. Maar uiteindelijk doet iedereen met zijn geld wat hij zelf wil. Maar soms zie ik ... Ach, ik hoop gewoon dat er geen jongens in de problemen gaan komen.”

Hoe bedoel je?

“Soms zijn er wel spelers die bij me aankloppen. Dan praat ik wel over die dingen. Ik vertel hen dan: *Zo heb ik het aangepakt, dit zijn de mensen op wie ik kan vertrouwen, misschien had je dat eerst moeten doen, ...* Tot zelfs: *Begin daar een beetje op te minderen, ga daar een beetje meer op letten*. Geld kan heel snel op zijn.”

Je bent er echt wel heel erg passioneel over. Misschien iets voor na je carrière?

“Eigenlijk interesseert het me wel enorm om bijvoorbeeld spelers te gaan begeleiden op financieel vlak. Daarom dat ik dit interview zo graag wilde doen: ik geloof dat er meer onderzoek en meer begeleiding moet komen van jonge spelers, en dat er meer mensen wakker moeten worden. Ik hoop dat spelers in contact komen met goede mensen en beseffen dat een carrière niet eeuwig duurt. Ik heb het altijd over *financial freedom*. Als je weet dat je 3.000 euro per maand nodig hebt om goed te kunnen leven, dan moet je jonge spelers uitleggen hoe ze erin kunnen slagen om genoeg opzij te zetten zodat ze ook ná hun carrière dat bedrag kunnen uitgeven. Dat vind ik heel belangrijk. Als je dat kan toelichten aan jonge talenten en hen een rem kan doen zetten op hun uitgaven, dan kan je iedereen een mooie toekomst geven.”

Stel dat jouw jonge collega-Duivel Jérémy Doku jouw eerste klant wordt, wat zouden jouw financiële tips dan zijn?

“Mijn eerste tip: *Blijf zo verder voetballen zoals je bezig bent. (lacht)* Maar specifiek op financieel vlak: *Geniet van het leven, maar met mate.*”